

Fiets

Skyline Mokum mee in Mongolië

Hoezo een Amsterdamfiets?

Met 200.000 fietskilometers – in tachtig landen – in de benen droomde Eric Schuijt al langer van de ultieme vakantiefiets, nog beter dan de topmerken die hij verkoopt in zijn speciaalzaak De Vakantiefietser. Met bouwer Santos in Sassenheim ontwierp hij de Amsterdamfiets. Oersterk, en in de bel zit een kompas. Grapje? Je weet maar nooit...

Wat is er verder bijzonder aan?

Het frame is versierd met de skyline van Amsterdam en de karakteristieke andreaskruisen. Voor zijn droomfiets koos Schuijt alleen de allerbeste, zelf geteste spullen.

Hoe rijdt de fiets?

Heerlijk licht en soepel. De hellingproef op een grachtenbruggetje is een makkie: met de veelgeprezen Rohloff-naaf kun je zelfs bij stilstand schakelen. In plaats van een ketting liet Eric een onderhoudsvrije en bijna onverwoestbare riem monteren. Fijn op de hoogvlakte van Mongolië. En ook in Rotterdam, want daar wil je met deze fiets al helemaal niet stranden.

Richard Mooyman

Amsterdamfiets. Getest bij De Vakantiefietser, Westerstraat 216.

Prijs € 4200. www.vakantiefietser.nl

